



Tijdens de Tweede Wereldoorlog laat de Duitse bezetter een deel van haar ideologische tegenstanders als gevangenen deporteren. Vanaf de zomer 1941 vertrekken er vanuit West-Europa de eerste konvoien naar de Duitse concentratiekampen, gevangnissen en tuchthuizen. In België vertrekt op 23 juni 1941 vanuit de citadel van Hoei een eerste konvooi met 244 gevangenen naar het concentratiekamp Sachsenhausen. Na de oorlog erkent de Belgische Staat **41.278** personen als 'Politieke Gevangene', waarvan **13.952** postuum. (geldige cijfers op 19 oktober 2016)

Toch heeft de bezetter niet alle politieke gevangenen gedeporteerd. Velen sterven al in België onder de slagen, als gevolg van de dwangarbeid of voor een executiepeloton; anderen ontsnappen op het nippertje aan hun deportatie als gevolg van de snelle opmars van de geallieerde troepen in september 1944.

1940-1945

